

## Colofon

De vernieuwde bolpraet, officieel orgaan van de CSV BOL

### Inleveradres kopij

email: bolpraet@quicknet.nl  
Kopijbus in de kantine  
Vroedschap 12 - Zuid Scharwoude  
Dorpsstraat 252 - Zuid Scharwoude

### Redactie

Richard Engel 06-10963557  
Timo Schoon 0226-315927

### Verspreiding

Ed Slooves 0226-340688

### Advertentie acquisitie

Peter Boeier 0226-320846

### Dagelijks bestuur

Gerrit de Groot Voorzitter 0226-341844  
Nanne Groot Secretaris 0226-315830  
Ron Slooves Algemene Zaken 0226-318434

### Overige bestuursleden

Henk Oosterink Penningmeester 0226-311392  
Guus Leegwater Veld & accommodatie 0226-313881  
Frank Adams Kantinezaken 0226-318678  
Gert Hommes Jeugd 0226-340656  
Marcel Zuurbier Zaalvoetbal 0226-316431  
Rients Wagenaar Activiteitencommissie 0226-320798

### Diversen

Jan Slot Consul 0226-315892  
Jaap Ivangh Consul 0226-314469  
Willem Timmerman Wedstrijdsecretaris 0226-313948  
Rons Slooves Terreindiensten 0226-318434  
Nanne Groot Opgave leden 0226-315830  
Wendy Moeijes Ledenadministratie 06-54908051

### Trainers

Ronald Dooijeweerd Selectie 0226-317512  
Erik Bosman A/B junioren 06-11003288  
Pieter Strijbis C/D junioren 0226-313313

**BOLwerk** Kantine 0226-316066

**Internet** Website www.csvbol.nl

Internetredactie Richard Engel 06-10963557

## Inhoudsopgave Mei/Juni 2006

Van de Redactie	1
Van de Voorzitter	2
Van de Bestuurstafel	3
Spelerspas	4
Even voorstellen...	5
Veteranentraining	6
BOL 1 (zaal) uitje Arnhem	6
Groeten van Gert	8
Kinderdorp Kondanani - Malawi	11
Voorlopige teamindeling jeugd	13
Gezocht: Trainers/begeleiders	17
Nacompetitie BOL 1	18
lentje toe!	28

## Van de Redactie

Het seizoen 2005/2006 zit er op. Een seizoen met een daverend slot: promotie van BOL 1 naar de 3e klasse. Een uitgebreid fotoverslag kunt u verderop in deze editie vinden.

Ook brengen wij u de voorlopige indelingen van de jeugdteams voor het komende seizoen. Gert Hommes heeft ook weer zijn bijdrage geleverd aan deze editie. Verder ingezonden stukken van Edith Roozendaal, Jan Visser en Gea Kooy, uit name van Bram & Joke Schoon.

BOL 1 (zaal) heeft zijn jaarlijkse uitje ook weer achter de rug en traditiegetrouw maakte Rob Leegwater hier weer een kleurrijk verslag van. Rob. bedankt hiervoor.

Veel leesplezier gewenst, en alvast een fijne vakantie.

**Inleverdatum  
volgende editie:  
5 augustus 2006**

# Van de Voorzitter

Het seizoen 2005/06 is bijna aan het einde. Je merkt het binnen de vereniging. Ondanks het prachtige weer is de zin om te voetballen bij velen wat in de benen gezakt.

Tot nu toe hebben we 2 kampioenselftallen binnen de vereniging. C1 en E2 zijn kampioen geworden. Een prachtige afsluiting voor hun seizoen. Jongens ook van mij van harte gefeliciteerd. De huldigingen van beide teams heb ik van dichtbij meegemaakt en het is een fantastisch gezicht om de glunderende gezichten van iedereen te zien, inclusief die van de ouders en begeleiders.

Ondanks dat ik in de vorige BOLpraet schreef dat BOL 1 waarschijnlijk geen nacompetitie zou gaan spelen, hebben ze dat toch gehaald. De eerste ronde zijn ze goed doorgekomen. Vooral de uitwedstrijd tegen KFC uit Koog a/d Zaan van zaterdag 13 mei was een goede wedstrijd met 5 prachtige goals van BOL 1. We moeten nu weer tegen DEK 2 wedstrijden spelen. Jullie horen het verder wel. Of.....kom kijken, ga mee naar de uitwedstrijd, alles kan en is niet alleen leuk voor diegenen die spelen. Want langs de lijn is gezelligheid troef. Je vrienden vind je toch bij BOL!

Bestuurlijk zijn we weer bezig met het nieuwe seizoen. Een sluitende begroting is daarbij een mooi afscheid voor onze scheidende penningmeester Henk Oosterink. Het zal hem gaan lukken, let maar op. Gelukkig hebben we voor Henk 2 enthousiaste leden gevonden om zijn werk straks over te nemen. Dat zijn Han Peters en Rene Blankendaal. Voor onze scheidende secretaris Nanne Groot hebben we Marcel Kostelijk bereid gevonden om t.z.t. zijn werk over te nemen. Natuurlijk moeten ze in de Algemene Ledenraadsvergadering

van september gekozen worden door de leden en kunnen daarna pas in de eerstvolgende Bestuursvergadering de taken herverdeeld worden. Maar dat zal wel lukken. Het houdt wel in dat bijna het gehele Dagelijks Bestuur binnen 1 jaar vernieuwd wordt. Een uitdaging voor ons allen dus.

Binnenkort hopen we alles duidelijk te krijgen voor het oprichten van een Stichting, waarin de kantine, de kleedkamers en de lichtinstallatie worden ondergebracht. We willen dit klaar hebben voordat de verbouwing van de kantine gaat beginnen. Begin mei hebben we de langverwachte bouwvergunning gekregen. In de volgende BOLpraet daarover vast meer.

De komende maanden willen we als Bestuur gebruiken om een enquête te houden onder alle leden en bij de jeugd ook bij hun ouders/voogd. We willen n.l. veel meer vrijwilligers rekruteren, om de vele activiteiten die er zijn over meer mensen te verdelen. Meer handen maken lichter werk nietwaar. We gaan er n.l. vanuit dat er veel leden en ouders van leden zijn, die best een bijdrage willen leveren, maar nooit gevraagd worden. Of niet weten hoe ze zich kunnen opgeven, wie ze daarvoor moeten benaderen of niet weten welke taken er zoal binnen een voetbalvereniging zijn. We willen een ieder informeren omtrent alle taken die er zijn en men kan aangeven, voor welke activiteiten we een beroep op hen kunnen doen. Lid zijn van een vereniging is n.l. niet vrijblijvend!

Wil je niet wachten tot de enquête komt? Kijk voorin de BOLpraet en geef je op bij een van de bestuurs- of commissieleiden. Dan ben je bij de eersten! Join the club.

Groeten,  
Gerrit de Groot, maandag 15 mei 2006

# Van de Bestuurstafel

Op de dag van schrijven, bijna het einde van het seizoen heeft Bol 1 net de 2<sup>de</sup> ronde behaald voor de nacompetitie en wij krijgen in ieder geval nog 2 spannende wedstrijden tegen DEK. Als u dit leest is het inmiddels al bekend of wij wel/niet doorgaan naar de 3<sup>de</sup> klasse.

De uitwedstrijd voor de 1<sup>ste</sup> ronde naar KFC met een bus naar Koog aan de Zaan. Een 40-tal BOL-supporters langs de lijn om Bol te steunen en hen te zien winnen met 5-1.

De overige teams zijn praktisch allemaal klaar. Bol C1 is kampioen en een aantal teams hebben een hoge eindstand behaald. De eindstand is belangrijk maar als het niet helemaal gelukt is met een hoge stand dan is dat jammer maar geen ramp. Wij als bestuur gaan er van uit dat iedereen zijn best heeft gedaan. En als het dan niet lukt, jammer maar volgend seizoen gaan wij er weer voor.

Door de lange doorloop van de competitie zijn het mixtoernooi en medewerkeravond in het honderd gelopen. De communicatie hierom verdiend ook geen schoonheidsprijs. Dit zullen wij voor volgend seizoen beter proberen te doen.

De Activiteiten commissie is goed bezig geweest. Medewerking Koninginnedag, Sportquiz, klaverjassen en vrijdag 12 mei een afsluitende avond voor de jeugd. 53 E/F leden en 25C/D leden. Een leuke avond waar d.m.v een spellencircuit, patat en frikandellen de jeugd lekker bezig is geweest. Bedankt voor de organisatie en naar wij hopen blijven jullie voor volgend seizoen doorgaan op de nieuw ingezette weg.

De oudere jeugd gaat 27 mei naar de Kuip voor de oefeninterland Nederland- Kameroen.

Verbouwing kantine: Hoera, de vergunning voor de verbouwing is binnen en mogen wij beginnen. Ron is bezig met de planning en zoals het er nu voorstaat ligt voor de bouwvakantie de fundatie voor de uitbreiding er in. Let op, dit kan niet zonder de medewerking van de leden. Als u wordt gevraagd, ken uw verantwoordelijkheid. Vrijwillige opgave van medewerking wordt helemaal op prijs gesteld.

Zefanja Ket heeft zich als personeelscoördinator aangemeld, dus bij hem kunt u terecht.

Het inzamelen van de spelersspassen loopt niet zoals wij gehoopt hadden. Uw medewerking is hier toch echt voor nodig, dus inleveren die fotoformulieren, want voor volgend seizoen geldt: GEEN PAS = NIET SPELEN! (zie ook verderop in de Bolpraet)

Dat het einde seizoen nadert is voor het bestuur geen reden om al te gaan rusten. De aanloop voor volgend seizoen is volop in gang. Om de vereniging draaiend te houden heb je mensen en financiën nodig.

Om met het laatste maar te beginnen, de commissies zijn bezig om hun plannen en gelden voor komend seizoen op papier te zetten. De penningmeester zet alle kosten en te verwachten inkomsten op een rijtje, waarna wij als bestuur oordelen of dit allemaal mogelijk is. Zo niet, wat moet er dan gedaan worden om de begroting sluitend te krijgen, dit kan zijn door te bezuinigen op een aantal onderdelen of

anders waar moet er extra inspanning verleend worden. Kortom bestuurlijk een spannend moment.

Ook het bestuur zal een grote verandering ondergaan. 4 van de 9 leden zullen vervangen worden. Te weten:

De penningmeester Henk Oosterink heeft (begin dit seizoen) te kennen gegeven om te willen stoppen, en voor hem is een vervanger gevonden in de persoon van Han Peters. Han zal penningmeester worden maar zal voor het administratieve deel ondersteund worden door René Blankendaal.

Rients Wagenaar (AC) en ondergetekende zitten aan het einde van hun bestuurlijke periode en hebben aangegeven niet verder te willen gaan als bestuurslid. Frank Adams (Kantine) heeft de volledige 4 perioden uitgediend en moet reglementair zijn bestuursfunctie vacant stellen. Vanuit de Kantine commissie en de Activiteiten commissie zal een bestuurslid worden voorgedragen. Voor de secretaris is een vervanger gevonden in de persoon van Marcel Kostelijk.

Wij, als bestuur, zijn blij en dankbaar om te mogen melden dat Han Peters en Marcel Kostelijk zich beschikbaar hebben gesteld om dit werk te willen gaan doen.

De 4 (incl AC & Kantine afgevaardigde) nieuwe bestuursleden zullen worden voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering van september 2006.

Wordt vervolgd.....

Namens het bestuur:  
Nanne Groot (secretaris)  
Schepenen 4  
1722 GZ Zuid-Scharwoude  
tel. 0226-315830  
e-mail: [ngroot@quicknet.nl](mailto:ngroot@quicknet.nl)

# Spelerspas

## Inleveren fotoformulieren!

Geachte ouder en/of bol lid,

De fotoformulieren t.b.v. de spelerspas zijn uitgereikt aan (praktisch) alle betreffende leden. Van de 215 uitgereikte formulieren zijn er op het moment van schrijven een kleine 80 formulieren retour. Dit is bij lange na nog niet genoeg, want alle formulieren moeten retour want het is voor volgend seizoen nu eenmaal:

**GEEN PAS = NIET SPELEN!**

Ter opfrissing van het geheugen, wat wordt er nu van u gevraagd?

- 1) Controleer bijgeleverd formulier en wijzig eventueel de betreffende gegevens op dit formulier.
- 2) Lever een pasfoto er "los" bij en zet uw naam op de achterzijde. (Niet opplakken, maar paperclip of zo).
- 3) Onderteken het formulier (onder de 16 jaar, ook door ouder)
- 4) Lever het ondertekende formulier met pasfoto in bij geleider of aanvoerder.

Indien u besluit te stoppen met voetballen, dan kan u dit fotoformulier hier ook voor gebruiken door op dit formulier te vermelden dat u wilt beëindigen bij BOL als spelend lid of uw lidmaatschap geheel wilt beëindigen en onderteken het formulier.

Indien dit formulier ons na 31 mei 2006 bereikt dan zijn wij bij beëindiging van het lidmaatschap genoodzaakt administratie kosten te berekenen. Dit zijn de kosten voor de spelerspas administratie en KNVB contributies, die CSV BOL alsnog moet afdragen aan de KNVB.

De ingevulde fotoformulieren kunnen worden ingeleverd bij uw aanvoerder of begeleider. Verder kunnen deze ook worden ingeleverd bij de leden van de spelersspas commissie te weten:

**Marcel Kostelijk**, Korte Weide 85, Zuid-Scharwoude  
**Hans Engel**, Prs Margrietstraat 12, B.O.L.  
**Dick Vrijhoef**, Kuifeend 14, B.O.L.  
**Nanne Groot**, Schepenen 4, Zuid-Scharwoude

Vertrouwende op uw medewerking en met vriendelijke groet.

Nanne Groot (Secretaris)  
ngroot@quicknet.nl  
0226-315830

---

# Even voorstellen...

## Edith Roozendaal

Hallo lezers en lezeressen van de BOL-  
praet, graag wil ik mij even aan jullie  
voorstellen.

Mijn naam is Edith Roozendaal, moeder van  
3, bij BOL, voetballende kinderen.

Een aantal weken geleden ben ik door de  
voorzitter van het jeugdbestuur (dhr. G.  
Hommes) benaderd of ik misschien interes-  
se had in een functie binnen het jeugd-  
bestuur. Aangezien ik nogal beperkt in mijn  
vrije tijd zit, i.v.m. schoolactiviteiten, o.a.  
ouderraad, verkeersouder en werk, heb ik  
over deze vraag even moeten nadenken  
want wat moet een moeder nou in het  
bestuur van een voetbalvereniging. Toen ik  
zo her en der eens informeerde bleek dat  
er meer vrouwelijke bestuursleden en  
commissieleden zijn dan ik ooit had ge-  
dacht.

Uiteindelijk kwam ik tot de slotconclusie dat  
als een sportvereniging iets voor je kin-  
deren kan betekenen het misschien toch  
niet zo'n slecht idee is om iets voor de  
vereniging te gaan doen.

Dus op een regenachtige zaterdag in april

ben ik toegetreden tot het jeugdbestuur in  
de functie van secretaris. Deze functie  
wordt pas officieel in het nieuwe seizoen,  
maar vanaf nu ga ik op de achtergrond alvast  
wat meekijken.

Zoals iedereen natuurlijk wel weet draait  
een vereniging altijd op vrijwilligers en zult  
u begrijpen dat er nog meer functies binnen  
het BOL-apparaat zijn die nog opgevuld  
moeten worden.

Dus bent u net zo'n ouder als ik en wilt u  
ook iets voor de vereniging doen, stap dan  
eens binnen in de bestuurskamer van de  
kantine en informeer even welke plekken  
er nog opgevuld moeten worden misschien  
zit er wat voor u bij.

U mag ook contact met mij opnemen, u kunt  
mij bereiken op telefoonnr. 0226-317339.  
En bedenk: zonder genoeg vrijwilligers  
kunnen onze kinderen niet genieten van hun  
voetbalzaterdag.

Tot ziens op het voetbalveld.  
Edith Roozendaal

# Veteranentraining (35 + ) bij BOL... iets voor jou?

Ik heb inmiddels beslist dat ik stop met zaalvoetbal om diverse redenen, zoals onregelmatig en laat voetballen, te weinig spelers enz.

Maar als ik er mee stop voetbal ik ook nooit meer en dat is het enige wat mij nog kon tegen houden.

Een goed alternatief is volgens mij om met andere veteranen (een veteraan is 35+) op een nader te bepalen avond bij BOL te gaan trainen. De voordelen zijn altijd een vaste avond en er is een mogelijkheid voor de derde helft. Dit is bij het zaalvoetbal zowat niet te doen als je om 22.00 uur moet zaalvoetballen.

Wie zit dit ook wel zitten, mijn voorstel is: geef je via de Mail op en geef ook even je voorkeur avond aan. Ik kan dan kijken wat de mogelijkheden zijn bij BOL. De eerste meldingen zijn binnen Egbert Poelman, Frank Adams, Erik bosman Dirk Vrijhoef. Marcel Kostelijk gaf te kennen dat het vierde vorig jaar dit ook wel wilde maar dat is alweer dood gebloed. Misschien weer een goede reden om het op te pakken. Ik zal iedereen die zich opgeeft op de hoogte houden via de mail.

Geef het aan iedereen door en mail naar :

Jan Visser

Mailadres [janrommy@quicknet.nl](mailto:janrommy@quicknet.nl).

---

## BOL 1 (zaal) uitje naar Arnhem

19 mei 2006

Na een wisselend seizoen, uiteraard met onverdiende nederlagen, en prachtige overwinningen gepaard met bij vlagen briljant voetbal gingen we voor de 10<sup>e</sup> keer (jubileum dus) 't durp uit voor een week-endje Arnhem. We gingen in de volgende formatie: Dirk, Ed, Max, Sijtje, Herman, Tetter en Dave. Ondanks een aantal afwezigen (die moeten volgend jaar gewoon mee) begaven we ons richting het zuid-oosten des lands. Om op vrijdagmiddag de spits te ontlopen, gingen we met de trein, 1<sup>e</sup> klas vanzelf. Tetter was zo vrij om ons van enige

catering te voorzien, oftewel, een grote tray halve liters bier.... Dat werd dus 2 uur lang dom kijken (daar zijn we meesterlijk in), slap ouwehoeren en bier drinken (en nadat de kaartjesknipper langs was geweest: ook roken vanzelf). 't Bier was op, en prompt waren we op het station in Arnhem.

Verdeeld in 2 taxi's op naar ons pension; dat was bar mooi voor mekaar. (goed geregeld Max!). Het was eigenlijk een ruime woning met alles dr op en dr an, en met genoeg slaapkamers. Het lag aan de Rijn vlak bij een enorme brug, 10 minuutjes vanaf

t centrum en nog een cafe naast t pension ook.... Een droom-vakantie dus. Spatzuiver was het feit dat Max de eigenaresse wat boodschapjes had laten vooraf; een volle koelkast met bier en wat jus d'orange (oja.. en een doos glace-koeken). De tassen werden verrassend snel op de kamers gegooid en binnen no-time zaten we te proosten dat we zo mooi uit benne. We zaten bar gezellig maar de drankvoorraad slonk uiteraard vlot, dus werd het tijd om ons richting het centrum te begeven. Al snel hadden we een cafe gevonden waar we al eens eerder geweest waren (ons 2<sup>e</sup> uitje waren we ook in Arnhem), het rook nog steeds een beetje naar sinaasappels!!!!!! , maar het was er wederom erg gezellig. Dat kan gauw... an de bar zitten, veel bier, slap lullen en goeie muziek, dan benne woi zoet. Na een paar keer "we gaan nooit meer naar huis" gebruld te hebben, haakten er toch een aantal van ons af... het was een lange dag vanzelf. De rest ging nog even door, en belandde in een vage discotheek, maar dat duurde ook allemaal niet lang meer, de buikjes raakten vol van t bier. Uiteraard nog ff shoarma (althans... het leek erop) gegeten. Alleen, wederom voor 1 man, het zal u als lezer niet verbazen, werd het weer erg laat, tetterend kwam hij thuis, maar gelukkig leunden wij al een pittig toidje op onze ribben.

Bikkels als wij waren natuurlijk op tijd weer uit de veren. (Uiteraard was Ed de eerste met zijn traditionele ochtend-walk). Na een meter koffie gingen Max, ik en Dave wat boodschappen halen, lopend heen en met de taxi terug. Er moest natuurlijk goed ontbeten worden voor een goede bodem. Zo bleven we een beetje de hele dag thuis hangen; boerend en scheten latend, bier drinken, tv en muziek aan, wat kaarten gelegd, vol verwachting op de man die nog moet arriveren. Tuur was degene die zich, zaterdagmiddag rond een uurtje of 4, bij ons illustere gezelschap sloot. Daar moest op gedronken worden, en het duurde

wederom niet lang dat het bier op was. Het werd toid om de biene te strekke; op naar het cafe om de hoek dus. Na een wandeling van 10 seconden (waardoor we enorme dorst kregen) gingen we naar binnen, en troffen een aantal stamgasten aan van een zeer bedenkelijk niveau, vrij dronken, volop in een dart-competitie. An de bar zitten dus, en kijken hoe deze "boot-kampers" zich vermaakten. Achteraf gezien was het best gezellig. Sijtje en Herman (die nooit zonder pijlen de deur uit gaan) stonden al te popelen om hun kunsten te demonstreren en dat gebeurde ook; zelfs werden er wat "legs" gespeeld tegen die vrolijke "bloot-buiken". De schemering viel over de avond; het werd dus tijd om deze gezellige taverne te verlaten en om ons richting het centrum te begeven, om een hapje te gaan eten. Verdeeld over 2 restaurants werden de magen gevuld (was overigens bar lekker bij de Turk, en enorm gelachen). Ons doel was een "oranje" cafe ("De Heren Van Amstel") wat we al eerder op de dag gesignaleerd hadden. Dat bleek een goeie gok, het was er erg leuk; een zanger, veel Nederlandse muziek, veel mensen, dus wij amuseerden ons prima, en hielden we het lang vol. Later op de avond gingen we nog even "dom kijken en bier drinken" in een ander cafe. Onderweg werden er nog wat Zuid-Amerikaanse voetballiederen gebruld. Ons Bloiswoikse Soitje als een ware tenor over straat!

Dat cafe-bezoek was van korte duur, het was alweer sluitertijd. Op naar een vreet-tent, een koppie toe halen. Daar werden nog wat stukken schapenvlees verorberd en de nodige koppies-skuim naar binnen gewerkt. Zo rond een uurtje of 5 werd het wel weer eens tijd om huiswaarts te gaan. Thuis werd er een fles bacardi op tafel gezet en een zootje cola, om ons weekend waardig af te sluiten. Sijt(die al effies thuis was) werd nog ff wakker gemaakt om dit festijn nog ff mee te maken. Hij dronk bloit mee vanzelf. Tetter zat an t kop-end van de

tafel te tetteren, vergetend dat hij de volgende dag zich op tijd moest melden op de Efteling. Een liter koffie zou hem wakker houden, maar achteraf bleek dat hij beter nog eens een keer kan heen gaan om de attracties "levend" mee te maken. "jaja Tetter, in elk stukkie ben je aan de beurt". Afijn... het was mooi weest... uurtje of 6 plat, en rond een uurtje of 10 zondagochtend kroop iedereen langzaam zijn krat weer uit. Behalve onze meester-plakker Tuur... die lag/zat nog steeds op de bank. Maar even later stond hij in de keuken grote eieren te bakken... Na een stevig koffie-rijk ontbijt, werd alles geprepareerd om ons weer richting het station te begeven. Ons pension keurig achterlatend, reden we met de taxi naar het station, waarna we rond een uurtje of 12 de intercity naar Den Helder betraden... 1<sup>e</sup> klas vanzelf.!!

De treinreis verliep naar verwachting vrij kalmjes... mede-treinreizigers zullen wel gedacht hebben (en geroken): die joos benne bar uit weest! Dat waren we zeker; het was wederom een hilarisch, historisch doch legendarisch uitje. Op naar het volgende seizoen waar we onze futsal-kunsten weer mogen etaleren. En, vol verwachting, op naar ons uitje volgend jaar!!!

Dirk

---

## De Groeten van Gert

Het is alweer een poosje geleden, dat ik in de Bolpraet van me heb laten horen. Ik zal proberen mijn leven te beteren en wat regelmatig te schrijven. Dit wil ik ook aan jullie vragen, want als wij als jeugd meer aandacht willen, moeten wij hier ook om vragen, dus stukjes insturen.

Zoals jullie weten is het jeugdbestuur afgelopen jaar onderbezet geweest. Gelukkig komt daar nu verandering in. Er zijn twee mensen bereid gevonden plaats te nemen in het jeugdbestuur.

Ik wil dan ook Edith Roozendaal en Jan Slot hartelijk welkom heten in het jeugdbestuur. Edith kennen jullie vast wel. Zij is de moeder van Robin, Dylan en Celine. Zij gaat de rol vervullen van secretaris.

Jan Slot is de vader van Robbert en Jan en is jarenlang onze voorzitter geweest. Jan gaat zich vooral inzetten voor de jeugd-activiteiten en toernooien.

Ook dit voorjaar heeft een aantal teams het bijzonder goed gedaan.

De E2 is bovenaan geëindigd. Van harte gefeliciteerd jongens.

En voor mij is de F2 ook kampioen! Ze zijn als 2<sup>e</sup> in hun poule geëindigd, maar met twee wedstrijden minder gespeeld. Als ze deze gespeeld hadden, waren ze zeker kampioen geworden.

Onze B1 heeft moedig gestreden, maar greep net naast de titel. Ze hebben het in ieder geval spannend gehouden tot de laatste wedstrijd. In ieder geval gefeliciteerd met de hoge klassering.

Ook de bij C1 kwam het aan op de laatste wedstrijd. Zij zijn wel Kampioen geworden, met een hoofdletter. Jongens geweldig gespeeld dit jaar! En nu op naar de 1<sup>e</sup> klasse. Naast kampioenen heb je altijd verliezers (da's logisch). Ik hoop in ieder geval dat jullie met plezier gevoetbald hebben. Het ene jaar is beter als het andere. En wie weet volgend seizoen.

Over volgend seizoen gesproken. In deze Bolpraet vinden jullie de voorlopige indelingen voor volgend seizoen. Dit is wel **voorlopig!** Ook de meeste trainers en leiders zijn bekend. Wij zullen dit later vermelden omdat we nog niet voor elk



team een leider of trainer hebben. Zie ook de oproep in deze Bolpraet.

Op dit moment zitten we volop in de toernooien. Zaterdag 13 mei hadden alle B- en C-junioren de eerste prijs weggehaald bij SVW'27. Als we nu volgend jaar nog maar uitgenodigd worden!

Ik wil nog even van de gelegenheid gebruik maken om de activiteitencommissie te bedanken voor de organisatie van de "Avond van BOL" 12 mei jl. Helaas was ik die dag laat thuis van m'n werk. Maar ik heb begrepen, dat onze jeugd het bijzonder naar zijn zin gehad heeft.

Zoals velen van jullie misschien weten speelt ons 1<sup>e</sup> elftal nacompetitie voor promotie naar de 3<sup>e</sup> klasse. Hierin spelen o.a. Pieter Strijbis, Zefanja Ket en Mike Glas. Kortom veel jongens waar jullie training van gehad hebben of misschien nog training van gaan krijgen.

Kom dan ook allemaal aanmoedigen als ze spelen !!! Ze spelen 20 en 25 mei tegen DEK als ze dit winnen, komt er nog een finale wedstrijd.

Ik hoop dat jullie het seizoen goed afsluiten met de resterende toernooien.

Gert Hommes

---

## Bol – jeugd

### middag

Vrijdag 12 mei was het dan zover, activiteiten middag voor de jeugd, het was prachtig weer maar de organisatie was bang dat het misschien te warm was en dat de jeugd koos voor het zwembad.

Gelukkig bleek het tegendeel om 17.00 kwamen er maar liefst 53 kinderen uit de E en F elftallen opdagen om met groot plezier het spellenparcours te doorlopen.

Tussentijds werden er liters limonade weg gewerkt en na afloop werd er gezamenlijk "gedineerd" in de kantine met allemaal voedzame etenswaren, die u helaas niet tegenkomt in het kookboek van Sonja Bakker.

Daarna kwamen de C en D elftallen aan de beurt en kon de AC na afloop terugzien op een geslaagd evenement.

Ik wil graag de mensen van de AC een compliment geven voor de strakke organisatie en petje af voor al die tijd die zij in Bol steken, daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen.

Met vriendelijk groet,  
Namens de AC,  
Dick Vrijhoef

---

## BOL E2 kampioen!

Nadat BOL E2 in de voorjaarscompetitie alle wedstrijden gewonnen had, konden zij terecht het kampioenschap vieren.

Na een oefenwedstrijd tegen F1 (de wedstrijd tegen Reigerboys was afgelast), kwamen ze allemaal aan de ronde tafel in de kantine zitten.

Met slagroomtaart, een AA-tje en knal-lende champagne werd dit kampioenschap gevierd.

Kanjers van E2, ook van deze plaats nogmaals gefeliciteerd, en bedankt voor het gezellige voetbalseizoen!!

Jullie assistent-coach.

Zie foto's op volgende pagina



BOL E2 ongeslagen kampioen  
voorjaarscompetitie 2006



# Ingezonden

---

## KINDERDORP KONDANANI-MALAWI



Het Madalo Schoolproject.

Enkele jaren geleden is door de stichting “Kondanai Nederland”, een stuk land aangekocht, gelegen 20 km onder Blantyre, waarop een oud koloniaal huis staat. Annie Chikhwaza-Terpstra is de directrice van Kondanani

Zij is in 1998 gestart met de bouw van een kinderdorp op dit stuk land en begonnen met de opvang van weeskinderen. Inmiddels heeft ze zo’n 100 weeskinderen in het dorp, van baby tot ongeveer 6 jaar.

Het nieuwe terrein grenst aan het reeds bestaande deel van het kinderdorp. Hier zijn gevestigd: de kliniek voor baby’s, 3 woonhuisjes voor weeskinderen, een kleuterschooltje en een eetzaal, keuken en magazijn. Van het oude koloniale huis van 20x20 meter wordt een basisschool gemaakt. Dit project is geadopteerd door Bram en Joke Schoon, een Nederlands echtpaar dat regelmatig zelf ook meehelpt om dit te realiseren. Op 20 september gaan zij weer naar Malawi.

Waarom is een lagere school, een basisschool zo belangrijk? De kinderen hebben geen van allen ouders meer en meestal ook geen naaste familie. Ze zijn door de familie afgestaan of te vondeling gelegd of “gewoon” achtergelaten. Ze krijgen nu volledige verzorging en scholing tot hun 6<sup>e</sup> levensjaar en wonen in het Kondanani kinderdorp. Ze hebben allemaal Engels geleerd, vanaf de geboorte, en op de kleuterschool in het kinderdorp, en spreken nauwelijks of niet de lokale Chichewa taal. Door ook een basisschool te realiseren kunnen ze in het kinderdorp blijven wonen en studeren. Vrouwen uit de omgeving zorgen voor ze en fungeren als moeder. De kinderen wonen in groepjes van 10 tot 15 kinderen in hun eigen huisje.

Om ze een goede opleiding en leerschool te geven is dit Madalo schoolproject ontstaan: een basisschool bouwen voor 3 groepen. Voor dit project is zeker €40.000,- nodig. Inmiddels is er €36.000,- binnen.

De Gereformeerde kerk van Broek op Langedijk steunt dit project.

Er zijn een aantal leuke acties geweest die veel geld hebben opgebracht.

Als er meer geld wordt opgehaald dan nodig is voor het schoolproject kan er misschien ook nog een woonhuis met slaapkamers, eetruimte toiletten en een keuken worden gebouwd.

Het idee is om dit woonhuis dan de naam de Broeker boet te geven.

Op 24 juni is de slotdag van de acties.

Er wordt dan een Kondanani fietsdag georganiseerd.

Er zullen die dag drie fietstochten worden uitgezet.

1. een gezinstocht van 25 km
2. een toertocht van ongeveer 60 km
3. Een sponsortoertocht van 150 km

Na afloop van het fietsen kan iedereen genieten van de barbecue, en als het Nederlands elftal moet voetballen is de wedstrijd te zien op een groot scherm.

De hele dag zal er kinderopas aanwezig zijn.

Voor dit evenement kunt U kaarten kopen.

De kosten van de kaarten variëren van €10,- t/m €20,- per persoon voor de barbecue en de gezins- en toertocht.

Voor de sponsortoertocht van 150 km worden geen kaarten verkocht.

Het is de bedoeling dat degenen die daaraan meedoen zelf sponsoren zoeken en zo geld ophalen voor dit project.

Zij hoeven zich alleen maar in te schrijven en minimaal €25,- aan sponsorgeld op te halen.

Het barbecueën is voor deze mensen gratis.

Fietst U met ons mee?????

Kaarten, inschrijven en inlichtingen over dit project kunt U krijgen bij de werkgroep die dit voorbereidt:

Cor Timmerman  
Westelijke Randweg 4  
Broek op Langedijk  
0226 – 31 49 49  
ctimmerman@freeler.nl

Pieter Rook  
Dorpsstraat 168  
Broek op Langedijk  
0226 – 31 47 87  
prook@quicknet.nl

Anneke Kostelijk  
Fazant 8  
Broek op Langedijk  
0226 – 34 10 50  
ann.tonkostelijk@planet.nl

Aleida Slot  
Dorpsstraat 26  
Broek op Langedijk  
0226 – 31 58 92  
aleidaslot@quicknet.nl

Gea Kooy  
Melkpad 15  
Zuid Scharwoude  
0226 – 31 81 76  
gea.kooy@quicknet.nl



# Voorlopige teamindeling jeugd 2006/2007

Beste meisjes en jongens,

Zoals elk jaar is het niet gemakkelijk een teamindeling te maken voor het volgende seizoen. Het mooiste zou zijn, dat elk zevental uit 9 en elk elftal uit 13 gelijkwaardige spelers zou bestaan, die allemaal met elkaar bevriend zijn. Maar dit is voor een kleinere vereniging als BOL moeilijk te realiseren. Dus zullen er binnen bepaalde elftallen verschillen zijn in voetbalkwaliteiten en zal je niet altijd met al je vrienden samen kunnen spelen. Maar uitgangspunt is dat we allemaal met plezier voetballen!

Voetbal is een teamsport! Dat betekent dat je het met elkaar als één team moet maken en elkaar zoveel mogelijk moet aanvullen. Natuurlijk zullen de trainers en leiders jullie hiermee helpen.

Omdat het nu mei is en we in september pas weer beginnen met de nieuwe competitie is het voor ons heel moeilijk om nu al te weten hoeveel spelers er in de tussentijd bij gaan komen en misschien gaat er hier of daar wel iemand weg.

Mocht je volgend seizoen niet meer bij BOL kunnen voetballen(verhuizen enz.), vergeet je dan niet **schriftelijk af te melden** bij het secretariaat.

Wij willen dan ook benadrukken dat de teamindeling **voorlopig** is. Indien er zich veel nieuwe leden aan gaan melden komen er teams bij, waardoor andere teams ook van samenstelling kunnen veranderen. Tevens staan er in de C2 en D2 meer spelers als in de C1 en D1. Reden hiervan is dat er nog enkele spelers van C2 en D2 omhoog zullen gaan. Dit wordt aan het begin van volgend seizoen bepaald door de trainers en leiders.

Tot onze vreugde zien wij ook dat het meisjes team van een 7-tal groeit naar een elftal. Kom op meiden, haal nog een paar vriendinnen over lid te worden, want voor een elftal hebben we toch minimaal 13 dames nodig.

Dit geldt natuurlijk niet allen voor de meisjes. Als je een vriendje hebt dat nog niet voetbalt, neem hem mee naar BOL. Je mag altijd vragen aan de trainer of hij een keer mee mag trainen.

De opgave formulieren zijn inde kantine te verkrijgen.

Groeten van de jeugd-elftalcommissie.

<b>A1</b>	Bouwens	Bas	<b>B1</b>	Bosch	Muscari v.d.
	Deijl	Rick van		Hartigh	Pieter Bas den
	Glas	Dennis		Hennen	Rutger
	Groot	Mark		Kamp	Maarten
	Haman	Emile		Lijten	Janos
	Hartigh	Jan Paul den		Molen	John van der
	Middelbeek	Leon		Mosch	Richard
	Nugteren	Jacob		Reek	Jeroen
	Roozendaal	Robin		Rijs	Dennis
	Schuitemaker	Thomas		Slot	Jan
	Slot	Robbert		Strijbis	Gert Jan
	Smakman	Nicolai		Strijbis	Paul
	Spaans	Bram		Timmerman	Wouter
	Stralen	Tom van		Verver	Wout
	Verbeek	Michael		Vriends	Robin
	Vrijhoef	Bart		Vroegop	Rens
				Zee	Lars v.d.

<b>C1</b>	Berkhout	Dennis	<b>C2</b>	Beijer	Sjoerd
	Blijham	Boris		Boer	Wytze de
	Dijk	Arjen van		Bosma	Duko
	Glas	Steven		Goedhart	Matthijs
	Hollestelle	Dolf		Harrewijn	Friso
	Hommel	Friso		Koedijk	Henry
	Mileski	Kristijan		Koolaard	Bryan
	Nieuwland	Nick		Leijen	Marco
	Ploeg	Jan		Pannekeet	Joris
	Roozendaal	Dylan		Regt	Ryan de
	Seignette	Huub		Schrijver	Erik
	Snoek	Harmen		Schuyt	Leon
	Stouthamer	Jessie		Spaans	Chris
	Stralen	Dennis van		Tromp	Dennis
				Twuyver	Niels van
				Vinke	Barry
				Zapre	Gulev
				Zonneveld	Mike

**D1** Bakker Roel  
Brandsma Jelle  
Bruinzeel Roland  
Harrewijn Thomas  
Hartigh Maarten den  
Kok Maarten  
Krab Coen  
Laarhoven Bas van  
Ploeg Marco  
Seignette Marten  
Strijbis Mark  
Uitendaal Koen  
Vinke Bas  
Zijl Raymond

**D2** Bakker Paul  
Beemsterboer Gijs  
Boer Thijs de  
Geus Daan de  
Hoogland Huub  
Kemfers Jort  
Kompas Thierry  
Kos Rick  
Laarhoven Bas van  
Mileski Vane  
Mileski Jane  
Molen René v.d.  
Nieuwland Cas  
Schuyt Tio  
Seignette Tom  
Vijn Peter  
Vlug Erwin

**MD** Bak Linda  
Glas Simone  
Jaarsma Armanda  
Kemfers Jara  
Leegwater Nienke  
Leijen Simone  
Plak Tessa  
Rook Irene  
Roozendaal Celine  
Zevenhuyzen Marloes  
Zintel Myrthe

**E1** Adams Tom  
Boeijer Rutger  
Brandsma Sietse  
Nes Guus van  
Plak Timon  
Ploeg Rubin  
Schouwink Ruben  
Tros Koen

**E2** Abbes  
Blom  
Groeneveld  
Harrewijn  
Hazewinkel  
Koopman  
Kouwen  
Nederstigt  
Reijgersberg

Foezi  
Sander  
Michael  
Joël  
Nick  
Justin  
Frank  
Cas  
Joël

**E3** Borgsteede  
Geerse  
Inden  
Kansen  
Kool  
Kos  
Nieuwland  
Schat  
Vlug

Nick  
Maarten  
Jessie  
Maarten  
Jelmer  
Stan  
Stan  
Casper  
Dennis

**F1** Balder  
Boer  
Kouwen  
Regt  
Rooij van  
Schouwink  
Zuydam

Roy  
Daan de  
Cas  
Roy de  
Mario  
Timo  
Jelle

**F2** Hoogland  
Koopman  
Leegwater  
Rijn  
Slooten  
Til  
Wijnker

Joost  
Julian  
Geert  
Michael van  
Christiaan van  
Nienke van  
Dylan

**F3** Berg  
Boon  
Groen  
Keyzer  
Kool  
Slooten van  
Snijder

Rick v.d.  
Bart  
Frank  
Duncan  
Pelle  
Alexander  
David

**Mini** Engel  
Evers  
Groen  
Huibers  
Kelderman  
Vennink  
Vlug

Misha  
Naud  
Niek  
Roel  
Max  
Collin  
Chris





# Trainers en teambegeleiders gezocht!

Ervan uitgaande dat veel ouders van onze voetballende jeugd ook ons clubblad de "Bolpraet" lezen, waag ik een poging u meer bij onze vereniging te betrekken. Onze vereniging bestaat met uitzondering van de hoofdtrainers uit vrijwilligers, die er alles aan doen om **uw** kind zo prettig mogelijk te laten voetballen. Hier besteden ze veel van hun tijd aan pro-deo. Zo bestaan alle bestuurlijke functies en de diverse commissies(kantine, clubblad, jeugd enz.) uit vrijwilligers. Indien dit werk door betaalde krachten zou moeten worden gedaan, zou de vereniging geen bestaansrecht meer hebben. Want de contributie voor de leden zou dan zo hoog worden, dat dit voor een doorsnee gezin niet meer op te brengen is.

Nu zal het u niet verbazen, dat er altijd een gebrek is aan vrijwilligers. Logischerwijs zullen de vrijwilligers voor begeleiding van de jeugd vooral gezocht moeten worden onder de ouders van deze jeugd. Op dit moment zoeken wij voor komend seizoen nog voor enkele elftallen begeleiders en trainers.

Een elftal begeleiden is niet ingewikkeld en u zult zien hoeveel plezier u hier zelf aan beleeft.

Voor het geven van training stelt de vereniging gratis cursussen beschikbaar. Dit sterkt van eenvoudige instructies tot gevorderde cursussen voor ouders met meer ambitie.

Wij zoeken nog trainers/ assistent trainers voor de E en F-pupillen en zijn ook op zoek naar een vader of moeder die mini-pupillen kan trainen op woensdagmiddag.

Verder zoeken wij nog leiders voor de volgende elftallen: C2, D2. Bij deze elftallen streven wij naar twee leiders per elftal. Ook bij de E en F teams kunnen wij nog leiders gebruiken. Voor meer informatie kunt u altijd bellen of mailen naar Gert Hommes tel. 0226-340656. E-mail: [gw.hommes@quicknet.nl](mailto:gw.hommes@quicknet.nl)



# Nacompetitie BOL 1

Onze razende/voetballende/schrijvende reporter Arjen Peters zag slechts kans één verslag te schrijven van de 1e nacompetitieronde tegen KFC uit Zaandijk. Na deze gewonnen 1e ronde is er blijkbaar een mediastilte in de selectie afgekondigd. Niet getreurd, wij hebben een aantal foto's binnengekregen die wij graag met u delen.

BOL 1, inclusief trainers/begeleiding: van harte gefeliciteerd met de promotie naar de 3e klasse!

## Nacompetitie, eerste ronde, tegenstander: KFC

Het moeizame seizoen van BOL 1 in de vierde klasse is toch nog enigszins gered. De nacompetitie is gehaald en de voetbalschoenen kunnen dus nog niet in het vet. In de eerste ronde, die over twee wedstrijden verspreid is, komt BOL tegenover KFC te staan. KFC speelt in de 4<sup>e</sup> klasse B en komt uit Koog aan de Zaan. In die vierde klasse zijn zij op de vierde plek geëindigd en zodoende gekoppeld aan BOL. Na een paar weken van harde arbeid op het trainingsveld heeft de trainer een selectie gemaakt van een man of 16, 17 die de klus moeten klaren. Dit zijn (ongeveer) de spelers die uitverkoren zijn: Peter, Rick, Mike, Pieter, Arie, Aron, Papi, Ed, Dennis, Menno, Huib, Ket, Niek, Mengel, Frenkie en Maurits.

Goed, BOL begint met een thuiswedstrijd op zaterdag 6 mei. Het is bloedje mooi weer en de mouwen kunnen opgestroopt worden. De bar staat al buiten dus deze klus moet maar snel geklaard worden zodat we echt kunnen gaan genieten van het zonnetje. KFC komt het veld op en het lijkt een wat verouderd team, met een enkele verdwaalde tiener ertussen. De wedstrijd gaat van start en BOL begint zoals gewoonlijk in de welbekende 4-3-3 opstelling. KFC speelt met drie spitsen, dus BOL houdt vier man achterin.

De wedstrijd gaat van start en al gauw blijkt dat het geen gemakkelijke middag wordt in Broek. KFC is stug en houdt de verdediging ver op de eigen helft. BOL probeert via combinaties het één en ander te forceren, maar komt er niet echt doorheen. Het is wat slap allemaal en daardoor houdt KFC de moed om door te gaan. Voor rust krijgt KFC bijna geen kansen. Wel zijn hun corners en vrije trap levensgevaarlijk. Gelukkig voor BOL resulteert dit niet in een doelpunt. Aan de andere kant creeert BOL eindelijk wat zelf wat kansen. Aron stoomt een keer goed op aan de linkerkant, maar weet niet het net te raken. Ook Mengel is nog een keer dicht bij een doelpunt, maar de keeper van KFC werpt zich met gevaar voor eigen leven voor de bal. Ruststand is 0-0.

De tweede helft is nog steeds slap, maar BOL krijgt wel meer grip op de wedstrijd. Dit resulteert in wat kleine kansjes en schoten van afstand. Maar dan volgt er door knullig balverlies op het middenveld een snelle counter richting het doel van BOL. Met een mazzeltje krijgt de spits van KFC de bal mee en komt hij alleen op Peter af. De spits weet de bal koelbloedig in het doel te schieten en zo kijkt BOL verschrikt tegen een 0-1 achterstand aan. BOL zet meteen weer druk op KFC en daardoor krijgen Mengel, Ed, Dennis, Arie en weer Ed redelijk grote kansen op de gelijkmaker. Geen één daarvan gaat daadwerkelijk in het doel en zo blijft BOL tegen die 0-1 achterstand

aankijken. Totdat BOL een vrije trap krijgt op ongeveer 20 meter van het vijandelijke doel. Pieter Strijbis is de man die de klus wil klaren. Hij neemt de vrije trap prima en laat de keeper van KFC kansloos, 1-1! In de persoon van Mengel krijgt BOL nog een kans op de 2-1, maar de keeper redde goed. Dit betekent dat de eerste ontmoeting tussen beide teams eindigt in een 1-1 gelijkspel.

De week erop, 13 mei, vertrekt BOL met de bus en met publiek richting Koog aan de Zaan. Na de buschauffeur verteld te hebben waar hij heen moet komen we redelijk op tijd aan. We kleden ons om en komen het veld op voor de warming-up. En wat voor een veld, kei- en keihard en hier en daar miste er wat gras. Maar goed, een goed veld of niet, vandaag moet er gewoon gewonnen worden. BOL start weer in de 4-3-3 formatie en komt al snel op voorsprong. Een vrije trap vanaf links wordt hoog voorgezet door Ed en Mengel toornst boven iedereen uit, 0-1 voor BOL. De hele eerste helft is redelijk slap en er is niet echt een betere ploeg te onderscheiden. KFC krijgt zijn kansjes net zoals BOL. Maar dan in de laatste minuut voor rust na slordig verdedigen van BOL krijgt de spits van KFC de bal voor zijn voeten. Hij loopt alleen op Peter af en aarzelt niet, Het doelpunt is te vergelijken met die in de vorige wedstrijd, weer stom balverlies, weer die spits en ook schiet hij hem er precies hetzelfde in, 1-1. Het is vrijwel meteen rust en dat is niet lekker thee drinken op deze manier. In de tweede helft gaat het iets beter. Het begin is weer wat slapjes, maar BOL krijgt wel al meer grip op de wedstrijd. Dennis mist een levensgrote kans, maar die zat natuurlijk nog ergens anders met zijn hoofd (dochter), dus dat nemen we hem niet kwalijk. Dan vinden er twee wissels plaats. Frenkie komt erin voor Ket en Niek komt erin voor Huib. De eerste actie van Frank is meteen

een goede. Hij passeert zijn tegenstander op de achterlijn en geeft een teruggetrokken voorzet richting Mengel, deze weet daar wel raad mee en scoort kappend zijn tweede van de middag, 1-2. En BOL gaat door. Niek krijgt de bal aan de rechterkant ter hoogte van het middenveld en stuurt Frank aan de linkerkant weg. Deze maakt weer een snelle goede actie en geeft de bal weer terug aan Niek. Niek kan haast niet meer missen en zo staat het 1-3 in het voordeel van BOL. Even later krijgt Niek weer de bal aan de rechterkant. Hij dribbelt het strafschopgebied in en haalt hard uit. De keeper is kansloos en dit is de tweede treffer van Niek van deze middag, 1-4. Als toetje omspeelt Ed nog de keeper en scoort de 1-5. Dennis wordt aan het einde nog gewisseld voor Menno, dit omdat Dennis even daarvoor een "nuttige" gele kaart op liep bij een 1-3 stand...

BOL wint uiteindelijk dus met 1-5 en kan zich gaan opmaken voor de volgende ronde tegen de oranjehemden uit Medemblik, DEK.

Arjan





Bus met spelers en publiek naar KFC - BOL (1-5) dd. 13 mei 2006



De 1e helft was duidelijk eentje met een hoog gehalte 'middenveldvoetbal'. De 2e helft zou hier het verschil maken. KFC - BOL (1-5) dd. 13 mei 2006



Broertjes blij, iedereen blij, KFC - BOL (1-5) dd. 13 mei 2006



Klaar voor de start, BOL - DEK (0-0) dd. 20 mei 2006



Nul...



...nul, BOL - DEK (0-0) dd. 20 mei 2006



SVAP'74 - BOL (1-2), dd. 27 mei 2006



...met wederom heel wat BOL publiek. SVAP'74 - BOL, dd. 27 mei 2006.





Feest!





Champagne in aantocht...



Gefeliciteerd!



# lentje toe

## Jeugd

Zaterdagochtend. 8 uur komen de eerste enthousiastelingen van E1 de kantine binnenstormen. Vandaag gaat het gebeuren. We gaan winnen met meer dan tien. Heb u ook snoep genoeg meneer, want we gaan winnen. Ja hoor zeg ik, dat krijg jij niet op. Ome Dirk mompelt wat en Jaap gooit z'n tweede kop inktzwarte koffie achterover. As 't nou maar droog blijft. Dat maakt voor die jochies niet uit joh. Ze speulen toch wel. Hangt de vlag al Dirk. Waarvoor denk je dat ik hier ben. Benne die lijstje d'r nou al us. Ja in de bestuurskamer. Weer rennen er een paar spelers binnen. De kleedkamers zijn nog dicht. Ja vanzelf 't is nog nacht man.

De kantine vult zich met slaperige sloom kijkende ouders, die liever in bed waren gebleven. De limo staat klaar, de koffie stroomt rijkelijk en de chips wordt aangevuld. Heb u ook ijs meneer vraagt een geleider van Hugo boys. Ja ik denk 't wel. Een doosje raketten heb ik nog. Kost dat? 1 euro per stuk. Dat is duur. Ja daarom heb ik ze ook nog. Hoeveel wil u er. Nou 12 als ze winnen. Nou dat wordt niks want onze E1 is vast van plan te winnen. Wie fluit er? Gewoon de thuisploeg, 1 van ons. Wel een beetje eerlijk he. IJs of geen ijs. We zien het wel. Eerst spelen.

In de rust komt de man aan de achterdeur om limo. En? Vraag ik. 5 nul achter. Laat het ijs maar zitten. Drie ploegen effies banen zich een weg door de kantine. De meiden achter de bar hebben hun handen vol. Heb u een fluitje voor me? Bier of voor de scheids. Heb je al bier dan? Vanzelf. He roken doen we hier niet he. Straks pas. Voorbeeld voor de jeugd. Hier zijn ze weer roomser dan de paus. Wij hebben helemaal geen paus hier. We zijn allemaal leken.

Mag ik even bellen? We hebben er drie tekort. Wel ja ga je gang. De scheids van het eerste belde of het doorgaat. Het regent in Den Helder. Wat een sappie. Jaap en Dirk komen binnen van de eerste ronde. Eentje met kaas zonder boter he. Ja oke. Jij ok nog een bakkie Jaap. Wel ja. Die joontjes gaan nog winnen ok. Dat wordt snoepen straks. Om 10 uur komen ze juichend van het veld. 10 zakkies groene snoep, die zijn het lekkerst. Dat is dan 5 euro. Gefeliciteerd.

Toch maar geen ijs vandaag of wil je ze nog hebben. Volgende week zijn ze over de datum. Ach geef ook maar. Hugo Boys gaat smullend naar huis. 'k Heb er ientje over. Om twaalf uur gaan jaap en Dirk eten en zit de dienst erop Jaap wil jij die laatste raket? Lust jij een raket? . Oh welja joh, geef maar. Lekker toetje.  
lentje toe.

A.S.